

FREDAGSBREV

DAGSKOLEN

15.12.17

UGEN DER GIK

Velkommen til Julie

I denne uge startede endnu en elev i Dagskolen, nemlig Julie. Julie går i 9. klasse og kommer fra Troldhede. Vi ønsker Julie og hendes familie velkommen til og håber I må en god tid her hos os.

Tur til Den Gamle By

For tredje år i træk drager vi til Den gamle by i Aarhus. Eleverne har kunne tilmelde sig denne begivenhed lige som de øvrige MDP-ture og 8 elever har taget i mod tilbuddet. Så i dag fredag er holdet afsted lige fra morgenen af og helt til sidst på eftermiddagen. Der er bestilt rundvisning med guide, da det er vores erfaring, at de er super gode til at fortælle om gamle dage, men også hvordan det var at være barn og ung den gang. Vi medbringer sandwich, vand, frugt og lidt til den søde tand. Vi håber på godt vejr og forventer at lægge nogle billeder på face book fra turen ☺

Bolsjer i lange baner

I denne uge er der blevet lavet bolsjer hele tre gange. Det er et hit, når bolsjeværksteder åbner i december, og mon ikke den åbner igen efter nytår. Det er med at holde tungen lige i munden, når man arbejder med sukker, der er 162 grader varmt, men hold da , hvor var de dygtige. Der er blevet lavet fine julestokke, som var lidt af en udfordring og andre bolsjer med forskellig smag og farve.



Lysstøbning, havtur og punktering

I tirsdags drog et mindre hold bestående af Rasmus, Morten, Martin, Theresa, Tascha, Mohamed og Jasmin afsted på tur til Kloster Lysdesign. Her kan man dryppe lys med håndkraft i alle mulige farver og designs. Sikke en masse lys der blev produceret og sikke flotte de blev. Nogle af jer derude kan måske være heldige at erhverve nogle af



disse fine stearin-ting i julegave - hvem ved ☺ Mens lysene hærkede indtog vi frokosten i det flotteste solskin ved Vesterhavet. På hjemturen kørte vi igen forbi Kloster for at hente vores hærkede lys. De skal nemlig lige have en times tid, hvor de samler sig og hærder op. Efter afhentningen var alle klar til at komme hjem, og det kunne *kun* gå for langsomt - og BUM! Et kæmpe søm havde fundet vej til dækket i højre side. *ÆV! But in the middle off all hur-lum-hej, finder man vej ☺ That's a good vending!* De unge mennesker tog det hele som en oplevelse, der var ligesom heller ikke andet at gøre. Henrik kom os til undsætning og han og Rasmus fik skiftet hjulet. Hold da op, hvor var de gode. Alle kom hjem i god behold med en mindre forsinkelse, men med flere oplevelser end planlagt ☺

Street Park holdet



Da Street Park holdet manglede instruktør i går torsdag, valgte vi at tage til Søndervig for at prøve kræfter med Se-ways og bowling. Vi fik Harboøre habitter, hjelme og hansker på og modtog grundlæggende instruktion i, hvordan en Segway skal køres og vi var faktisk ret gode ☺ I bowling gjorde alle eleverne et ihærdigt forgæves forsøg på at slå læreren. *Ho Ho Hooooo* ☺

Julemiddag i køkkenet

Tirsdag bliver dagen, hvor alle elever og lærere i Dagskolen blot skal indfinde sig i køkkenet og sætte sig til bords. John, Paw, Allan og Anker har lovet at være vores kokke for en dag og tilberede den helt stor julemiddag med det hele. Vi glæder os vildt til denne kulinariske oplevelse, der selvfølgelig rummer det bedste fra det danske dagskole-jule-køkken: and og flæskesteg med hvide og brunede kartofler, rødkål, chips og lækker ande- og flæskestegssovs af den bedste kvalitet. Afslutningsvis er der selvfølgelig som altid ris a la mande med mandel og mandelgave. Desværre må vi lige tilføje, at denne julemiddag *kun* er for Dagskolens elever og voksne ☺

Onsdag den 20. december

Sidste dag inden juleferien er der selvfølgelig ikke almindeligt skema. Der skal pakkes gaver ind, skrives til- og frakort, ryddes op i værkstederne, gøres **jule**-rent og ikke mindst **jule**hygges lidt ekstra, nu hvor tiden nærmer sig **juuuul**. Og så skal vi selvfølgelig lave lidt sjov og konkurrencer☺ Som altid starter vi i køkkenet med lidt morgenmad - i dagens anledning bliver det rundstykker. Skoledagen slutter allerede kl. 11.30.



GOD WEEKEND OG GOD JUL TIL ALLE ☺



*Alle elever og deres
familier
ønskes rigtig*



Glædelig Jul & Godt Nytår

Med venlig hilsen

Line, Henrik, Claus, Christian, Søren, Hanne og Patrick

Olga, Liselotte, Paw, Julie, Anker, Allan og John



JULEFERIE I DAGSKOLEN

Juleferien starter onsdag den 20. december, kl. 11.30

**hvor eleverne kan afhentes på skolen af forældre ELLER vi kører returkørsel,
som vi plejer (øst-rute og syd-rute)**

Elever fra Spjald og Grønbjerg kører vi også hjem.

Første skoledag efter ferien er

onsdag den 3. januar 2018, kl. 8.15 ☺