

FREDAGSBREV

DAGSKOLEN OPSUND

16.11.2018

UGEN DER GIK

Pauserne på Dagskolen

En uge på Dagskolen består af mange ting. Hver dag er der selvfølgelig nogle boglige timer, og nogle værksteder og valgfag, men hvad sker der i pauserne ("frikvartererne")?

Dødbold holder pause i pauserne, for nu er der volley på programmet. En fast flok og glædevis også nogle der vælger et af dagens frikvarterer eller en af ugens dage benytter pauserne til at spille volleyball. Der er god gang i kampen, og vi bliver bedre og bedre, samspillet bliver større og større og duellerne bliver længere. De gode server bliver anerkendt og et godt smash får også et ros med på vejen, for volley er en holdsport, hvor vi hjælper hinanden. Og så er det dejligt at kunne røre sig, inden der igen er time. Der er også god gang i spillene, og Claus Bülow har mange sjove brætspil med.



Fast maddag



Hver uge har vi også vores faste maddag. Og hold op hvor er eleverne gode til at smage på forskellige retter og kaste sig ud i madkunsten og arbejdet i køkkenet. Nogle retter vækker glæde, æbleflæsk, spaghetti carbonara, pizzaboller og stegt flæsk for eksempel, andre mindre - græskarsuppe, og så er det godt man altid kan ty til en rugbrødsmad. En blandet salat er altid godt, og den lune leverpostej også. Et flot anrettet pålægsbord får måske også en ekstra bid ned. I sidste uge havde vi jo 9. og

10. kl. På produktionsskolen, og her var Theresa og Louise i køkkenet, de lærte lidt om anretning, så det skulle afprøves hjemme, og Lærke kunne levere en lækker salat.

Valgfaget UNO

I UNO følger vi årets gang. Det betyder at vi har lavet græskarlygte i forbindelse med halloween, ugen efter var vi i gang med at lave stensvampe. Pigerne gik godt nok til den, og Theresa tog udfordringen op med at bore huller. Det er svært, og man skal tænke både på tryk og varme og hvilken type sten vi arbejder med, for lægger vi for mange kræfter i, risikerer vi at stenen splintres. Godt at vi tidligere har lært lidt om sten og bjergtyper.

I mandags var vi skoven. Vi snakkede om løvtræer og nåletræer, om hvorfor bladene skifter farve og falder af og lidt om fotosyntesen. Det var en dejlig gåtur med god snak, og så fik vi også samlet lidt materialer ind – blade vi kunne være kreative med, men også kantareller, som kan bruges til vores mad.





I mindfulness og mandala øver vi os i at finde roen, og det er bestemt ikke nemt. Man skal faktisk anstrenge sig og være til stede, for at kunne mærke sig selv, sin vejrtrækning, armenes bevægelse der skal passe til rytmen af vejrtrækningen, og alt det andet man pludselig skal være opmærksom på.

At give sig tid til at tegne de fineste små felter, er heller ikke nemt, for pludselig render ens tanker af sted med en, måske er det noget man glæder sig til, eller måske er det en træls ting, der dukker op i tankerne, i alt fald påvirker det vejrtrækningen og roen, og de fine tynde streger man var i gang med bliver til en klat. Og når man nu har krudt i bagen og gang i mange ting, kan det være svært pludselig bare at sidde helt stille i 60



min. Men Tascha, Lærke og Theresa arbejder hårdt, og synes også ind mellem det er lidt fjollet. I dag var naturen hentet ind i klasseværelset og vi lavede flotte mandalaer af blade i forskellige farver, gran, kogler og kastanjer. Her følger de fine resultater i billederne til højre.



Afsted på biblioteket

I danskundervisningen på Dagskolen benytter vi os rigt af muligheden for at låne på biblioteket, Videbæk bibliotek. At sidde med en (fysisk) bog kan måske i nogens opfattelse virke gammeldags og halv tåbeligt, når man nu kan finde alt muligt på nettet. Men af samme grund er det netop fantastisk at forholde sig til en bog - *een bog!* - og blive ved selvsamme kilde, tage sig tid til at kikke, læse og forstå det skrevne i det tempo, et det rent faktisk er muligt at lære i. Det er for eksempel en god øvelse at læse, tilegne sig viden for derefter at skrive med **egne ord** - i stedet for at copy-paste, som nogle måske forveksler med at skrive.

Vores elever vil gerne på biblioteket, og vi låner og afleverer en del bøger, når ca. vi hver anden måned drager afsted. I onsdags var Niels og Michael med og det var godt med sådan et par stærke drenge, for vi lånte på den gode side af 30 bøger af den tunge slags. Vores piger elsker romanerne om kærlighed og gys, mens drengene er mere til fagbøger om landbrug, motorcykler og scootere.



TIDEN DER KOMMER

På tur ud af huset.

På Dagskolens årskalender er der forskellige muligheder, for at komme ud og få sig nogle fantastiske oplevelser. Disse er de såkaldte MDP (Meld Dig På) ture og når man først har tilmeldt sig, er den bindende. Den 5/12 er den næste tur planlagt og det er næsten en tradition. Turen går til **Den Gamle By i Århus**. Her har man mulighed for at træde tilbage i tiden og på denne årstid opleve jul som i de gamle dage. Om der ligefrem bliver pyntet op med nyfalden julesne, som på billedet til højre, ved vi eller vejruddsigten jo ikke endnu 😊 Men hyggeligt med masser af indtryk til sanserne (se-smage-lugte-føle-høre) kan vi godt love.



Vi smører madpakker og tager drikkevarer med, men har man en sød tand, må man medbringe 50 kr. til indkøb/lømmepenge. På grund af den lange tur, er vi først tilbage på Dagskolen kl. 16, hvor forældre selv står for afhentning af de unge mennesker.

HUSK at...

- ... ringe ved sygdom/fravær: giv besked til kontaktlæreren eller ring til Ungdomsskolens kontor 99741820 ml. kl. 7.30 og 8.00
- ... ordinær tandlæge- og lægebesøg bedes så vidt muligt aftalt UDENFOR skoletid
- ... Dagskolen har tlf. 99741820 (Ungdomsskolens kontor). John Jensen 40286052
- ... lærerne kan ikke kontaktes i undervisningstiden kl. 8.15-13.45. Send evt. en sms eller læg en besked, så ringer de tilbage
- ... klikke ind på www.riskus.dk og læs sidste nyt – og se opdateringer på vores FaceBook side 😊
- ... **Ungdomsskolen og dermed også Dagskolen, er RØGFRIT område**

GOD WEEKEND 😊